

כתבה שנייה בסדרה

כתבה מצולמת: קצוות - ישן מול חדש



ישן מול חדש



עיר של ניגודים כתבה וצילמה: אביטל פולונסקי

ההכרל הוא שבשכונת דניה ורמת אלמוגי המכלים האלו הם חלק מהנוף ולא מפריעים לעומת זאת בקרית חיים ברחוב דגניה ההרגשה היא שאתה חלק מהחווה המכלים. דבר הכי עצוב שבשכונת דניה ורמת אלמוגי זה מכלי מים שכל כך חשובים לנו ובקרית חיים זה חווה ענקית של מכלי נפט אשר מזהים את הסביבה. המאגרים הללו הם מפגע סביבתי חיי ובוועט הפוגע ברגעים אלו ממש בכל התושבים, מבוגרים ועד פעוטות, החיים בצמוד לחוות מכלי הנפט.

קריית חיים המערבית משתרעת על רצועת חוף מרהימה ובה אחד מהחופים המוסדרים בחיפה. רצועת חוף הים היא משאב ואוצר טבעי שלא ממש את הפוטנציאל האדיר הטמון בו. לא רק שלא מנוצל כראוי לדיוור, תעסוקה ופנאי אלא מוזנח ומזוהם.

■ אביטל פולונסקי היא סטודנטית בקורס צילום מקצועי שנה ב'.

חיפה, העיר השלישית בגודל אוכלוסייתה בישראל, מרכז תחבורה, תעשייה, סחר ותרבות, וביתה של אוכלוסייה מעורבת יהודית-ערבית. עוד בראשית ימיה הייתה עיר נמל וגם בימינו, נמל חיפה הוא אחד מסמלי העיר ואחד משני נמלי המסחר הגדולים בישראל.

בתקופה בה נחפר הנמל והוקמו המפעלים, היה השטח המיושב של חיפה קטן ומרוחק מאזורי התעשייה. עם התפתחותה והצלחת העיר, הוקמו שכונות חדשות בעיר וסביבה, שבתיהן סמוכים יותר למפעלים, ומנגד הורחבו המפעלים הקיימים, והוקמו חדשים. כיום, כתוצאה מפעילות המפעלים, סובלת חיפה מבעיות זיהום.

כצלמת תמיד יוצא לי לשים לב על דברים לא שגרתיים, כאשר עברתי לגור בקריית חיים ישר שמתי לב על שטח עצום שנמצאים בו מלא מכלים ענקיים במרחק של מטרים ספורים משכונת מגורים ברחוב דגניה. המשכתי להסתובב בשכונות שונות בחיפה ומצאתי עוד מכלים בשכונת דניה ורמת אלמוגי אשר ממש דומים ויואלית לאלו שנמצאים בקריית חיים.